

74 Onzichtbaarheid

De onzichtbaarheidsmantel herinnert mij aan Lucas 24:31. Na de verrijzenis liep Jezus naar Emmaüs, waar hij at met zijn discipelen. Dan, plotseling, verdween hij uit het zicht. 'En hij verdween uit hun midden', staat er.

Ik denk dat 'verdwijnen' betekent dat je sleutelvibratie plotseling dramatisch is toegenomen. Theoretisch, wanneer je je sleutelvibratie zou laten toenemen, zou je onzichtbaar worden. Wanneer je werkelijk het pad van bevrijding gaat en je jezelf volledig over geeft aan je innerlijke God, zul je de kracht ontwikkelen het licht op te roepen. Je zult daartoe in staat zijn door je geest naar God te wenden en tegelijkertijd je hart voor hem te openen. Dit stuurt een stroom van liefde naar God en je zult onmiddellijk een antwoord ontvangen. Er vloeit een stroom van liefde bij je binnen, die de vibratie van je astrale lichaam verhoogt, alsof je getroffen wordt door een bolbliksem. Dit hele proces beslaat een fractie van een seconde. Het is alsof je hele wezen plotseling wordt ondergedompeld in een vuur van gouden vlammen. Wanneer uiteindelijk het nieuwe bewustzijn wordt geboren zul je in staat zijn de heilige geest op te roepen.

Dit betekent niet dat je lichaam plotseling onzichtbaar wordt (hoewel zelfs dat mogelijk is), maar het betekent dat jij bij wijze van spreken onzichtbaar wordt voor de duistere krachten rondom je. Vanwege je immens zuivere en schitterende etherische en astrale lichaam, kunnen de aardgebonden en op zichzelf gerichte krachten rondom je je niet raken. Dat is precies wat er gebeurt bij de Patronusbezwering.

Marcus 16:19 vertelt hetzelfde verhaal, van Jezus die verschijnt aan de elf, maar daar wordt gezegd: 'Nadat Jezus tot hen had gesproken, werd hij opgenomen in de hemel.' Zie je dat? 'Opgenomen in de hemel!' De hemel is geen plaats, het is een staat van zijn!

Geografisch gezien zijn we in de hemel, nu op dit ogenblik, maar we kunnen dat niet ervaren, omdat de magnetische muren van onze microkosmos, het goddelijke licht buiten sluiten. Onze eigen microkosmos is de gevangenis die het licht van God buitensluit! Logisch gesproken is alles wat wij hebben te doen, het verhogen van de sleutelvibratie van onze microkosmos en het goddelijke licht vloeit ongehinderd binnen. Dat is de Hemelvaart! Dat is wat Lucas noemt: 'Uit hun midden verdwijnen'. Met andere woorden, je wordt onzichtbaar, symbolisch, voor deze wereld.

In feite kunnen de Meesters van Ontferming (en ook gevorderde occultisten) verschijnen en verdwijnen naar believen. Ik ben er zeker van dat dat gebeurt door het naar believen verhogen en verlagen van hun sleutelvibratie.